



- Όμορφη Μυζηθρούλα μου πες μου με θέλεις για άντρα;
- Ναι, ο πατέρας μου όμως θέλει κάποιον... πολύ σπουδαίο !
- Δεν είμαι εγώ σπουδαίος;
- Κοίτα μπράτσα ,κοίτα φάτσα!
- Εσύ είσαι ο καλύτερος, εσύ ο πιο ωραίος !



Νιαούρισμα γάτας

[https://youtu.be/zrthrhy\\_eQM](https://youtu.be/zrthrhy_eQM)

Φεύγουν τα ποντίκια.

Έρχεται στη σκηνή ο ποντικός με τη γυναίκα του

Μπαμπάς

Έρθε ο καιρός γυναίκα μου  
Την όμορφή μας κόρη  
να την καλοπαντρέψουμε  
με άντρα από σόι.



Μαμά

Ψάξε μες το σινάφι μας  
Μες το ποντικολόι  
Εκεί θα βρεις άξιο γαμπρό  
Απ το δικό μας σόι.  
Τι θα 'λεγες για τον Αρούρη!  
Είναι ψηλός και δυνατός  
Έχει ουρά μεγάλη  
Κάτι μουστάκια ζηλευτά  
Και μια καρδιά ... λιοντάρι!



Μπαμπάς

Την πολυαγαπημένη μου τη θυγατέρα  
Δεν τη δίνω εγώ σε ποντικό.  
Θέλω να κάνω εγώ γαμπρό λαμπρό ,  
σπουδαίο παλικάρι  
Θέλω ... θέλω ...  
θέλω τον Ήλιο για γαμπρό και τον Βοριά κουμπάρο  
το Μελτεμάκι το άτακτο παράνυφο θα πάρω  
Θάχω για καλεσμένους μου Ανατολή και Δύση  
την όμορφη την κόρη μου η τύχη έχει αγγίξει.



Μαμά

Πάμε να βρούμε τον γαμπρό , ας μην καθυστερούμε  
τον γάμο να ορίσουμε και να στεφανωθούμε.



Φώναξαν την Μυζηθρούλα , της είπαν τα σχέδιά τους.  
Κάνουν πως συζητούν, η κόρη με το δάχτυλο «κάνει» την κίνηση «όχι»

Μπαμπάς

Τι έγινε λέει;  
Τολμάς και μου αντιμιλάς;  
Θα τον πάρεις θες δε θες.  
Τελεία και παύλα



Όπως καταλαβαίνετε η Μυζηθρούλα δεν χάρηκε καθόλου με την  
απόφαση των γονιών της ,  
ξέρετε γιατί... αγαπούσε τον Αρούρη, αυτόν τον ωραίο Ποντικό που  
ζούσε στο κάστρο , εκεί στην άκρη του κάμπου.  
Τι να κάνει όμως , τους ακολούθησε

<https://www.youtube.com/watch?v=7LlvfDoZCAU>

Πέρασαν από το μεγάλο τούνελ, κολύπησαν στην Δρακολίμνη  
σκαρφάλωσαν στο ψηλό βουνό, περπάτησαν, περπάτησαν ως το  
παλάτι του Ήλιου

Μαμά

Πω πω έναν λεβένταρο  
που αντικρίζω ομπρός μου  
Απ' την πολλή τη λάμψη του  
Θα χάσω και το φως μου!



Κόρη

Δεν τον θέλω!



Μπαμπάς

Ήλιε μου όμορφε λαμπρέ  
Κάθισε να τα πούμε



Μαμά

Νύφη σου φέραμε όμορφη ,  
κούκλα ζωγραφιστή  
γεμάτη χίλιες χάρες  
με δέκα μισοφόρια  
με είκοσι φορέματα  
και τέσσερις φλοκάτες.



Άκουσε τα νέα ο Ήλιος, δεν ήξερε τι να πει...

Άρχισε να κάνει βόλτες πάνω κάτω ...

Προχωρά μπροστά στο ... κοινό

Ήλιος  
Καλά είμαστε σοβαροί ;  
Να παντρευτώ εγώ , μια ... ποντικούλα!  
Έλεος!



Δεν ήθελε όμως να προσβάλει  
τον κυρ Τελεμέ και τη φαμίλια του...

Ήλιος  
Νομίζεις , είμαι δυνατός , τον κόσμο διαφεντεύω  
πως τους ανέμους διοικώ ,τα σύννεφα μαζεύω.  
Όμως , σαν έρθει σύννεφο κοντά μου , με σκεπάζει .  
Την λάμψη μου στον ουρανό ευθύς μου την αλλάζει!  
Το Σύννεφο είναι ο δυνατός. Αυτόν γαμπρό να κάνεις  
Την κόρη σου αρχόντισσα έτσι θα λογιάζεις.



Μαμά  
Αχού καημένε άντρα μου τη γκάφα θα 'χες κάνει !  
Καλά που δεν την πάτησες , θα χάσω το μυαλό μου  
να δώσεις το κορίτσι μας σε παρακατιανό μας!



Μπαμπάς  
Το Σύννεφο είναι ο δυνατός ,  
αυτόν θα επισκεφτούμε.  
Θα πάμε , θα το χαιρετήσουμε  
και ως το απομεσήμερο  
τη συμφωνία θα κλείσουμε



<https://www.youtube.com/watch?v=7LlvfDoZCAU>  
κατέβηκαν από το ψηλό βουνό, κολύμπησαν στη Δρακολίμνη  
πέρασαν από το τούνελ , βγήκαν στο ξέφωτο , προχώρησαν κι  
έφτασαν στο παλάτι του Σύννεφου

Σύννεφο

Καλώς τον κυρ Τελεμέ  
Καλώς την φαμελιά του!  
Ποιος άνεμος σας έφερε  
σε τούτη τη ραχούλα;



Μαμά  
Καλή σου μέρα Σύννεφο  
σου φέραμε νυφούλα  
την κόρη μας τη ζηλευτή !  
Κι άμα αυτό το προξενιό  
με γάμο θα στεριώσει,



τρανή γιορτή θα κάνουμε  
μερόνυχτα σαράντα!

Μπαμπάς



Γυναίκα ... ποιος είν' ο αφέντης του σπιτιού ;

Μαμά

Εσύ, μεγάλε Τελεμέ!



Μπαμπάς

Εγώ έχω τον λόγο !!!

Σε θέλω Σύννεφο γαμπρό και τον Βοριά κουμπάρο  
το Μελτεμάκι το άτακτο παράνυφο θα πάρω.  
Θάχω για καλεσμένους μου Ανατολή και Δύση  
Την όμορφη την κόρη μου η τύχη έχει αγγίζει.  
Έλα κάτσε εδώ γαμπρέ , μαζί για να τα πούμε  
τον γάμο να ορίσουμε ,ας μην καθυστερούμε.



Άκουσε τα νέα το Σύννεφο, είδε και το κορίτσι ... σάστισε εντελώς!

Δεν ήξερε τι να κάνει

Να βάλει τα γέλια ...

Να βάλει τα κλάματα...

Έξυσε το κεφάλι του όχι πολύ δυνατά ,

μην τους κάνει και μούσκεμα ,

χαμήλωσε το βλέμμα του

και είπε

Σύννεφο

Νομίζεις , είμαι άρχοντας , τον κόσμο διαφεντεύω  
Τον ήλιο κρύβω πίσω μου και τη βροχή σας φέρνω.  
Πρέπει να πας στον κυρ Βοριά , δικό του το κουμάντο  
Όταν φυσάει στον ουρανό , το Σύννεφο μεριάζει  
κι όταν φυσάει στη θάλασσα , τον ναύτη τον τρομάζει.  
Ο κυρ Βοριάς είναι ο δυνατός. Αυτόν γαμπρό να κάνεις.  
Την κόρη σου αρχόντισσα έτσι θα λογιάζεις.



Μαμά

Αχού καημένε άντρα μου τη γκάφα θα 'χες κάνει !  
Καλά που δεν την πάτησες , θα χάσω το μυαλό μου  
Να δώσεις το κορίτσι μας σε παρακατιανό μας!



Μπαμπάς

Τον κυρ Βοριά τον δυνατό , αυτόν θα επισκεφτούμε.  
Θα πάμε , θα το χαιρετήσουμε  
και ως το απομεσήμερο τη συμφωνία θα κλείσουμε.



Κόρη

Δεν τον θέλω τον Βοριά



Μια και δυο κίνησαν λοιπόν να συναντήσουν τον Βοριά, όταν  
επιτέλους τον συνάντησαν είπε ο

Μπαμπάς

Καλή σου μέρα κυρ Βοριά  
Σου φέραμε νυφούλα  
Την κόρη μας τη ζηλευτή !  
Κι άμα αυτό το προξενιό  
με γάμο θα στεριώσει,  
τρανή γιορτή θα κάνουμε  
μερόνυχτα σαράντα!



Τα έχασε ο κυρ Βοριάς με τόσο θράσος!  
Αμ θα σου δείξω εγώ .  
Ακούς εκεί να πάρω ποντικίνα.  
Μωρέ θα σε στείλω εγώ εκεί που πρέπει,  
είπε μέσα του ο Βοριάς που δεν αστειευόταν  
και δίχως να χάσει χρόνο λέει:

Βοριάς

Νομίζεις , είμαι άρχοντας , τον κόσμο διαφεντεύω  
Τα σύννεφα εγώ σκορπώ κι ήλιο με δόντια φέρνω.  
Όμως για κοίτα εκεί στη γη, το Κάστρο το μεγάλο ,  
όσο κι αν το φυσά ο Βοριάς μένει στητό στον κάμπο.  
Το Κάστρο είναι ο δυνατός και δε με λογαριάζει.  
Αυτόν γαμπρό να κάνεις!  
Σ' αυτόν λοιπόν η κόρη σου κι η προίκα της ταιριάζει!



Μαμά

Αχού καημένε άντρα μου τη γκάφα θα χες κάνει !  
Καλά που δεν την πάτησες , θα χάσω το μυαλό μου  
Να δώσεις το κορίτσι μας σε παρακατιανό μας!  
Το Κάστρο είναι ο δυνατός ,



αυτόν θα επισκεφτούμε.  
Θα πάμε , θα το χαιρετήσουμε  
και ως το απομεινήμερο  
τη συμφωνία θα κλείσουμε

Ξεκίνησαν λοιπόν να επισκεφτούν το Κάστρο

Μπαμπάς

Όμορφο Κάστρο δυνατό σε θέλω για γαμπρό  
Έλα κάτσε εδώ , μαζί για να τα πούμε  
τον γάμο να ορίσουμε ,ας μην καθυστερούμε.



Κάστρο

Νομίζεις είμαι ο δυνατός, που δε φοβάται αγέρα;  
Στήσε αυτί και άκουσε, όλο το Κάστρο τρίζει!  
Κάποιος πολύ πιο δυνατός θεμέλια ροκανίζει!



Μπαμπάς

Μην είναι γίγαντας κακός, δράκος, θεριό ή λάμια;  
ή μήπως είναι ποντικός που ζει μες τα κελάρια;



Κάστρο

Ψάξε μες το σινάφι σου, μες στο ποντικολόι  
εκεί θα βρεις άξιο γαμπρό, απ το δικό σου σόι.  
Τον Ποντικό να πας να βρεις , αυτός δύναμη έχει.  
Του πύργου τα θεμέλια , εκείνος τα ελέγχει!!!



Μαμά

Αχού καημένε άντρα μου τη γκάφα θα χες κάνει !  
Καλά που δεν την πάτησες , θα χάσω το μυαλό μου



Μπαμπάς

Καλά που δεν την πάτησα,  
να δώσω εσένα μάτια μου σε παρακατιανό μου!  
Τους ποντικούς θα πάω να βρω , για να συμπεθερέψω  
Κι έναν γαμπρό ... Ποντίκαρο ,εγώ θα σου διαλέξω.



Μπαίνει μες το κάστρο,

βγαίνει κρατώντας από το χέρι τον ... Αρούρη  
παίρνει το χέρι της κόρης του , το δίνει στον Αρούρη

Μπαμπάς

Απευθύνεται στο κοινό

Θα ανοίξω τα κελάρια μου , λουκούμια θα φιλέψω  
στον γάμο της Μυζήθρας μου όλους θα σας καλέσω.

Απευθύνεται στον Αρούρη



Γαμπρέ τη νύφη ν' αγαπάς, κορώνα να την έχεις  
και σαν τα μάτια σου τα δυο πάντα να την προσέχεις.

Μαμά

Όσοι οι κόκκοι του σταριού στο πέτρινο τ' αλώνι,  
τόσοι να 'ναι του γάμου σας ευτυχισμένοι χρόνοι!

Ήλιος

Αχ βρε ποντική κιμπάρη  
Δες κορίτσι πούχεις πάρει!  
Με μουσούδι μουστακάτο  
και πουγκί λίρες γεμάτο.



Σύννεφο



Ένας γάμος στο κελάρι  
με έναν πόντικα κιμπάρη

Βοριάς :

Ένας γάμος στο κελάρι  
Με μια νύφη όλο χάρη  
Ο γαμπρός είν παλικάρι  
Αχ τι ταιριαστό ζευγάρι!



Κάστρο :

Ευτυχισμένοι να 'σαστε Αρούρη και Μυζήθρα,  
στρωμένη να 'ναι η στράτα σας με ρόδα και με κρίνα



Γονείς

Ευχαριστούμε όλους σας μέσα από την καρδιά μας  
γιατί η παρουσία σας τίμησε τα παιδιά μας